

Στα πλαίσια του προγράμματος της ευέλικτης ζώνης **“Από τη χώρα του θυμού στη χώρα της ηρεμίας”** τα παιδιά της Δ’ τάξης του σχολείου, βασισμένα στο ποίημα της Ρ. Δαμηλάκη **“Τι είναι θυμός”** έγραψαν τα δικά τους ποιήματα περιγράφοντας τις αντιδράσεις τους στο συναίσθημα του θυμού.

Τι με κάνει να θυμώνω, αλήθεια δεν καταλαβαίνω

Το μόνο που ξέρω να σας πω γίνομαι φωτιά μεγάλη

Έτοιμη να σας επιτεθώ

Μοιάζω με βόμβα έτοιμη να σας ανατινάξω στον αέρα

Ίσως και πυροτέχνημα μέσα στο κανόνι να μπω

Μήπως μοιάζω με διαβολάκι που αντί να φέρω το καλό φέρνω πάντα το κακό;

**Αντωνία Π.**

Τι με κάνει να θυμώνω, αλήθεια δεν καταλαβαίνω

Το μόνο που ξέρω να σας πω γίνομαι καρφί και τσιμπώ

Μοιάζω με μπάλα φλογερή, έτοιμη φωτιά να βάλω

Ίσως φωτιά να βάλω στον κόσμο και να τους πονέσω όσο θέλω.

**Γεωργία Τ.**

Τι με κάνει να θυμώνω, αλήθεια δεν καταλαβαίνω

Το μόνο που ξέρω να σας πω γίνομαι ένας ταύρος λαβερός

Είμαι ένα κίτρινο μπαλόνι που άμα με πειράξετε θα σκάσω σα μπαλόνι

Είμαι δράκος λαβερός που σκάει σα κανόνι που όλους τους ανθρώπους τους

σαρώνει με ένα κόκκινο μπαλόνι.

**Αποστόλης Ν.**

Τι με κάνει να θυμώνω αλήθεια δεν καταλαβαίνω  
Το μόνο που ξέρω να σας πω γίνομαι τερατάκι μικρό έτοιμο να σας καρφώνω  
Με τα καρφιά μου στο λεπτό  
Γίνομαι ταύρος φοβερός που κόκκινο αν δει  
Κυνηγάει και ορμάει στη στιγμή.  
Ίσως όμως μοιάζω με φίδι τρομερό που με το δηλητήριο του  
Σε σκοτώνει στο λεπτό.

**Στεφανία Ξ.**

Τι με κάνει να θυμώνω αλήθεια δεν καταλαβαίνω  
Αυτό που ξέρω να σας πω  
Γίνομαι διαβολάκι κοκκινωπό  
Από και από κει πετώ λέξεις σαν το καρφί  
Και χτυπάνε τα παιδιά και φοβούνται τρομερά.

**Νικολέτα Χ.**

Τι με κάνει να θυμώνω αλήθεια δεν καταλαβαίνω  
Το μόνο που ξέρω να σας πω  
Γίνομαι καρφί έτοιμο να καρφωθώ!  
Μοιάζω σπέρτο φωτεινό έτοιμο στο κουτί να μπω  
Ίσως και κάποτε να βγω έτοιμο να εκραγώ!  
Μήπως όμως μοιάζω με τούμπα που αντί να τραγουδάει  
Πέφτει κάτω και κάνει κωλοτούμπα;

**Αθανασία Τ.**

Τι με κάνει να θυμώνω αλήθεια δεν καταλαβαίνω  
Το μόνο που ξέρω να σας πω  
Θέλω να γίνω όπλο να πυροβολώ  
Μοιάζω με θάλασσα φουρτουνιασμένη  
Που όλα τα παρασέρνει  
Ίσως και με μπόρα δυνατή που φέρνει την καταστροφή  
Μήπως όμως με ασκό γεμάτη αέρα που αντί να ξεφουσκώνει  
Μπαμ ανοίγει και όλα τα σαρώνει;

#### **Άννα Α.**

Τι με κάνει να θυμώνω αλήθεια δεν το ξέρω  
Το μόνο που ξέρω εγώ να σας πω  
Γίνομαι φωτιά έτοιμη να σου επιτεθώ  
Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό  
Αλλά χτυπώ και κλωτσώ όποιον βρω  
Και εκδίκηση θα πάρω οπωσδήποτε εγώ  
Καρφιά και πέτρες πετώ από κει και από δω  
Στη γωνιά του σχολείου θα σε περιμένω και αν δεν έρθεις  
Ούτε εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει πω πω πω  
Πιρούνες και κουτάλες πετώ θα σε πετύχω με τη μια στο λεπτό  
Με έχεις φέρει ως εδώ  
Θα σε πετάξω στη πισίνα στο βυθό και δεν ξέρω ούτε εγώ  
Αν σε πνίξω στο λεπτό  
Μαύρες και κόκκινες ματιές θα σου ρίχνω εγώ  
θα τις δεις και θα τρέξεις να κρυφτείς.

#### **Αθανασία Α.**

Τι με κάνει να θυμώνω εγώ δεν ξέρω αλλά μπορώ  
Να σας πω δυο τρία πράγματα γι' αυτό  
Πετώ βρισιές από κει και από δω  
Και η ηρεμία μου εξαντλείται και εγώ δεν ξέρω τι να πω  
Μοιάζω με σπαθί γυαλιστερό που έτοιμο είναι να παλέψει  
Πω πω πω τι τρομερό  
Μπάλες με φωτιές πετώ και τρομάζω όποιον βρω  
Εκδίκηση θέλω να πάρω τρομερή  
Θα γίνει φασαρία μεγάλη και εγώ θα βράζω στο καζάνι.

#### **Βασιλική Α.**

Τι με κάνει να θυμώνω αλήθεια δεν καταλαβαίνω  
Το μόνο που ξέρω να σας πω γίνομαι φωτιά έτοιμη να τσουρουφλώ  
Μοιάζω πυροτέχνημα μεγάλο έτοιμος καπνούς από τη μύτη να βγάλω  
Ίσως και δράκος που βγάζω φωτιά από το στόμα μεγάλη και πλατιά  
Μήπως όμως μοιάζω με πυροτέχνημα που αντί να σκάει σαν τη τρόμπα σκάει σαν  
βόμβα;

#### **Έντι Κ.**

Τι με κάνει να θυμώνω αλήθεια δεν καταλαβαίνω  
Το μόνο που ξέρω να σας πω κόκκινο παντζάρι είμαι εγώ!  
Έτοιμη να σκάσω να εκραγώ  
Ίσως ένα διαβολάκι μικρό μικρό  
Που όλους θέλει να τους λιώσει στο λεπτό.  
Μήπως όμως μοιάζω με φωτούλα που όταν πάει κοντά σε κάποιον  
Παφ, θα σε κάψει στο λεπτό;

#### **Ισμήνη Τζ.**